

Riddertoernooi op Slot Loevestein

Middeleeuws weekend vol activiteiten

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015 van 11.00-17.00 uur

“Hoort, hoort, hoort...”

Edelen, burgers en buitenlui,

Slot Loevestein bestaat 654 jaar en daarom roept ridder Siwaert van Hesselt een riddertoernooi uit op Slot Loevestein. Ridder Siwaert van Hesselt nodigt allen uit te komen kijken op 24 & 25 oktober en de ridders aan te moedigen...

Zegt 't voort, zegt 't voort...”

Riddertoernooi vol activiteiten

Verschillende ridders gaan de strijd met elkaar aan en proberen in een spectaculair steekspel hun lans op de tegenstander te breken, in de hoop de hand van de jonkvrouw te winnen. Kies je favoriete ridder en moedig hem zo hard mogelijk aan! Kijk mee naar de voorbereidingen, demonstraties of doe zelf mee in een workshop. Het middeleeuwse riddertoernooi op Slot Loevestein is een weekend vol activiteiten voor jong en oud!

De wapenpas bij Slot Loevestein

Bij Slot Loevestein is enige dagen geleden Siwaert van Hesselt gearriveerd. Op het terrein van het Slot heeft hij zijn knechten en bedienden een paviljoen laten neerzetten en voor het paviljoen staat een wapenboom waaraan hij vijf schilden heeft laten hangen van de ridders die deel zullen nemen aan het toernooi. Achter het paviljoen, langs de gracht van het Slot, zijn de knechten en bedienden in de weer om een mooi toernooiveld aan te leggen. Ridder Siwaert van Hesselt heeft namelijk een wapenpas georganiseerd. Een wapenpas is een speciaal toernooi waarbij één ridder vele andere ridders en hoge heren uitnodigt om zich in de nobele en vriendschappelijke strijd met elkaar te meten. Uit Belgisch Vlaanderen is reeds Jan van Moerhoven, onderweg met zijn knechten, zijn vergulde harnas en met vele lansen, die hij op zijn onbekende tegenstander hoopt te breken. Uit Frankrijk is onderweg Ridder Bernard de Coirasse en met hem is ook meegereist Ridder Mahaut D'Hirson. Uit Nederland zijn onderweg Catherine de Craon met haar gezelschap en Marcus van Delft de zwarte ziel uit Kampen. Zij zullen verschijnen voor de wapenboom waar ze de schilden van hun tegenstanders zullen aanraken tegen wie ze willen strijden.

De ridders stellen zich voor:

- **Siwaert van Hesselt**

Siwaert van Hesselt graaf van de heerlijkheid Molenbeek. In 1455 heeft hij deelgenomen aan het toernooi in Nancy, georganiseerd door koning René van Anjou ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Margaretha van England. Hij deed ook mee aan het toernooi tijdens de bruiloft van Karel de Stoute met Margaretha van York, nabij Brugge op 3 juli 1468. Dit toernooi heette het Pas d'Armes de l'Arbre d'Or (De Gouden Boom). Zoals u ziet heeft hij veel ervaring in toernooien en ook reeds vele gewonnen



- **Jan van Moerhoven**

Jan van Moerhoven is een bastaard van Jan van Brabant. Hij wordt ook wel de ridder zonder land genoemd en is een huurling die vecht voor de hoogste bieder. Hij is te herkennen aan zijn vergulde harnas dat hij heeft gewonnen op het toernooi Pas of the Pine with the Golden Cones (1455 Barcelona). Het is een geducht strijder en heeft menig ruiter uit het zadel gelicht.



- **Mahaut D'Hirson**

Mahaut de Hirson was een populaire jonkvrouw aan het hof van de Hertog van Bourgondië. Ze beoefende liever de krijgskunst dan de vrouwennijverheid aan het hof. Ze werd getraind door de wapenmeester van de hertog en ze groeide zo uit tot een volwaardige ridder. Ze heeft al enkele grote toernooien op haar naam staan waaronder de Pas of The Magic Pilar in Brugge en de Pas of The Charlemange Tree.



- **Catherine de Craon**

Als eerste dochter van Jacques de Craon, Seigneur de Dommart, de Bernarville & de Clacy werd Catherine op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan de veel oudere Jan van Wassenaar, Burggraaf van Leiden, Heer van Wassenaar. Gezien haar man niet meer aan toernooien wil deelnemen vanwege zijn gezondheid mag zij in zijn plaats de eer van de familie van Wassenaar verdedigen op het toernooiveld.



- **Bernard de Coirasse**

Bernard is geboren als zoon van graaf Alfonso de Coirasse van Bourgondië. Hij was aanvoerder van de vrijecompagnie van de Hertog van St. Pol. Om zijn krijgskunsten te blijven beoefenen bleef hij zichzelf trainen in het steekspel, zo heeft hij meegedaan met het steekspel Pas of The Fountain of Tears (1449 Chalon sur Saone) en was hierbij de winnaar. Hij nam ook deel aan het steekspel Pas of The Beautiful Pilgrim (1449 St Omer), nu is hij een gedegen tegenstander ondanks zijn leeftijd.



- **Marcus van Delft**

Zoon van Phillipe, de lelijke hertog van Kampen, leider van de vrije compagnieën in Zuid-Frankrijk (deze compagnieën worden verdacht van plunderingen). Hij is de beschermer van de mannelijkheid. Zijn listigheid gebruikt hij ook tijdens de toernooien. Zo is hij de winnaar geworden van het toernooi de Golden Tree te Brugge. Zijn tegenstander heeft de finale niet overleefd. Hij is een man van oorlog, een gewelddadig en listig persoon die altijd wil winnen.



Programma Riddertoernooi

11.00 uur	Welkom
11.30 uur	Demo boogschieten (toernooiveld)
12.00 uur	De ridders Skills at Arms (wapenvaardigheidsproeven)
13.00 uur	Valkenier geeft demonstratie
13.30 uur	Zwaardvechtles in de ridderschool
14.00 uur	Demo boogschieten (toernooiveld)
15.00 uur	Valkenier geeft demonstratie
16.00 uur	Het toernooi!



Boogschieten met de Kasteelschutters

Onder begeleiding van Longbowman en zijn Kasteelschutters kom je alles te weten over het boogschieten. Hoe worden pijlen en bogen gemaakt en waar werden ze voor gebruikt? Stel al je vragen en vergeet vooral niet zelf een keer te schieten!

Doorlopend van 12.00-17.00 uur.
(tijdens de demo's boogschieten is de baan even dicht)

Middeleeuws kampement

Natuurlijk kan een toernooi niet zonder een kampement. Hier kun je zelf beleven hoe er geleefd werd in de 15^{de} eeuw. Op de Voorburcht loop je zo het kamp in, neem gerust een kijkje in de open tenten. Ruik het knapperende houtvuur waar het voedsel op bereid wordt, bekijk de wapens waar mee gestreden wordt op het slagveld of maak gewoon een praatje met de bewoners van het kamp.

Middeleeuwse handelaren en middeleeuwse markt

Handelaren en ambachtslui reizen gebruikelijk mee met een kampement. Ontdek dat het wel heel lastig zou zijn zonder de touwslager, de smidse, de leerbewerker, de kruidenvrouw en de kleedsters in het kampement.

Ridderschool

Leer hoe je vecht met het zwaard, wordt een echte ridder, sluit je aan en marcheer mee ten strijde naar het toernooiveld voor een spetterende strijd (vanaf 4 jaar). Muster (verzamelen) is om 13.30 uur in het kampement voor het Slot. Daar wordt je gekleed en krijg je een eigen zwaard. We geven je zwaardvechtles zodat je weet wat je moet doen als de vijand op je af komt. Meld je om half twee snel aan, want vol is vol.

Aagje de Vertelster

Zondag is Aagje de Vertelster er ook, Aagje vertelt middeleeuwse verhalen voor jong en oud. Van Heer Halewijn tot de heks van Oostbroek en altijd met een vleugje van Aagje zelf. Aagje heeft leuke, soms een beetje spannende, verhalen voor zowel jonge kinderen als voor volwassenen. Ze heeft een zakje met stenen met een heel oud alfabet. Bij elke steen hoort een verhaal. Welk stenen kiezen de kinderen?

Zondag aanwezig van 11.00 – 17.00 uur.



Valkenier

Bij een riddertoernooi mag de valkenier natuurlijk niet ontbreken. Twee keer per dag is er een grote demonstratie. Maak kennis met de mooiste roofvogels, ervaar hoe ze vliegen en wie weet landt één van de vogels bij jou op je hand!

Demonstratie om 13.00 en 15.00 uur.

Middeleeuwse ambachten door de Meyden van Loevestein...

Kom in het gezellige kampement van de Meyden van Loevestein alles te weten over verschillende ambachten in de middeleeuwen. De Meyden koken boven een kampvuur, bewerken wol (wassen, kaarden, weven, vilten en verven) en hout, borduren en op middeleeuwse muziek dansen ze de prachtigste dansen. Voel je vrij om mee te doen!

Verhalen van jonkvrouwen...

Ontmoet in het kasteel de twee beeldschone jonkvrouwen aan wie het riddertoernooi is opgedragen. Luister naar hun verhaal en kom erachter hoe het leven van een jonkvrouw er in de middeleeuwen uitzag.

Verteltijden: 11.30, 12:00, 12:30, 13:00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 uur.



Troubadour Lucas Florent...

'Mijn naam is Lucas Florent Troubadour, geboren in 1544. In navolging van mijn oude vader struin ik langs velden en wegen, herbergen, taveernes, marktpleinen en kastelen. Getogen in het Hertogdom Brabant breng ik mijn opgedane vertelsels en stemmingsliederen. Ge kunt hierbij denken aan oude minne- (liefdes)liederen, spotliederen en drinkliedjes uit vervlogen tijden. Laten we elkaar ontmoeten en met elkaar zingen op Loevestein! Tot dan!

Ontfanck Gheseele

Al eeuwen verplaatsen wij ons van de ene naar de andere stad, kasteel en feesten. Overal zijn wij welkom omdat wij nieuws kunnen vertellen en iedereen laten dansen. We jagen de ridders samen met de kinderen in het harnas door veel lawaai te maken. Zo maken wij middeleeuwse en oude muziek op draailieren, doedelzakken, eenhandsfluiten samen met een snarentrom. Kom luisteren en doe mee!



Wilgenvlechten

Hier kunnen de kinderen alles te weten komen over het vlechten van wilgenhout. En hoe kun je dat beter leren dan zelf mee te doen aan de gratis workshop.

Bouw een ringmuur om het kasteel van Dirk Loef

Kom naar de kruittoren en bouw daar je eigen ringmuur van Exin Castillos. Exin Castillos is een speciale Spaanse Lego voor het bouwen van kastelen. Met een instructie en duidelijke plaatjes kunnen kinderen in korte tijd een ringmuur met vier torens bouwen.

Spelen in de middeleeuwen

Wie heeft er wel eens gebikkeld? En wie kan er nog hoepelen of steltlopen of zwierbollen? Leer hoe het moet en kom spelen.

Schranzen in de taveerne

Ook aan de inwendige mens is gedacht! Wil je lekker even bijkomen, kom dan schranzen in de middeleeuwse taveerne.

De Graaf en de Gravin van Holland

Er wordt hoog bezoek verwacht op het Riddertoernooi te Loevestein, want Jan van Brabant en Jacoba van Beieren zullen aanwezig zijn tijdens de feestelijkheden op zondag. Deze Graaf en Gravin van Holland, gedurende de eerste helft van de 15e eeuw, zullen de spelen aandachtig gaan volgen. Het is tevens mogelijk om met de Graaf en Gravin geportretteerd te worden tijdens de audiënties of de wandelingen over het kasteelterrein.

Zondag aanwezig van 11.00 – 17.00 uur.



Slot Loevestein, een middeleeuws decor

Dit veelbelovende programma vindt natuurlijk plaats in het prachtige historische decor van Slot Loevestein. Trotseer de poortwachter en beleef de middeleeuwen.